



Kerkerbrief

van de Hervormde Gemeente Nieuwkoop



colo
fon

Redactie: Corrie Zoutendijk, Evert de Jong, Corry van der Kruk

Inleveren Kopij: Corrie Zoutendijk Chrysantenstraat 121, 2431 XJ Noorden. E-Mail zoutendijk02@kpnmail.nl

De Kerkerbrief wordt gezien als welkome aanvulling op het Kerkerblad

Van de redactie	1
Uit de pastorie	1
Meditatie Pinksteren	2
Lied 663	3
Leerhuis Kerk en Isra- ël	3
Wat heeft het voor zin?	4
Ontwikkelingen Regthuysplein Nieuwkoop	5
Hemelvaart— Dauwtrappen	6
Vakantieoverzicht	6

VAN DE REDACTIE

Geachte lezers,
In deze uitgave staat **Pinksteren** centraal.

In de meditatie: **Pinksteren** Heilige Geest, wat is dat eigenlijk. Is het een kracht, een inzicht, een intuïtie, een tegenkracht? Het is iets onzichtbaars. Maar het is er. En hoe toont zich die Heilige Geest.

Leerhuis Kerk en Israël
Maandag 2 mei j.l. sprak prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte (verbonden aan VU- A'dam) in de kerkzaal van de Goede Herderkerk in Alphen aan den Rijn over de scheiding van jodendom en christendom. Hij begint deze avond zijn betoog met het kijken naar de toestand in het Romeinse Rijk in de 4e eeuw. Het christendom is verboden en er zijn vervolgingen, ook werd het Rijk geteisterd door rampen. Maar keizer Constantijn (leefde van ± 280 – 337 na Chr.) is de christenen gunstig gezind en stimuleert zelfs kerkbouw (50). In 325 roept hij het concilie van Nicea bijeen. Op zijn sterf-

bed laat hij zich nog dopen.

Wat heeft het voor zin?

"Alles heeft zijn tijd", zo begint het bekende derde hoofdstuk uit het boek Prediker. Dat lijkt een aansporing om er op tijd bij te zijn. Een boer moet op tijd zaaien, anders mislukt de oogst. En bij een ramp moet de hulpverlening op tijd ter plaatse zijn om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken.. Je zou ook kunnen zeggen: Alles moet zijn tijd hebben. Dr. C. de Jong gaat dieper in op dit hoofdstuk uit het bijbelboek Prediker

Ontwikkelingen Regthuysplein Nieuwkoop

Naar aanleiding van vragen van gemeenteleden over het Regthuysplein en onze parkeerplaatsen, geeft Pieter de Graaff een uitleg wat er gaande is en wat er allemaal speelt bij een nieuwe opzet van het Regthuysplein.

Hemelvaart Dauwtrappen

Ook dit jaar wordt er op Hemelvaartsdag, voor de kerkdienst begint, een wandeltocht gehouden met als thema: "gesprekken over hemelse zaken in de openlucht." De geschie-

denis van dauwtrappen, ook wel hemelvaren genoemd, voert ons terug naar de eerste eeuw na Christus.

Examenkandidaten

Examens worden dit jaar voor de Hemelvaartsdag afgerond. Althans op de meeste scholen. Daarna is het afwachten wat het resultaat is. Dat is een hele spannende tijd voor leerlingen, maar ook voor de ouders en zelfs de leraren. Voor alle leerlingen is het een spannende tijd. Tijd voor proefwerken en tentamens. Daarna, hoe ziet het nieuwe schooljaar er uit. Gaat men over. Gaat men naar een nieuwe school of een nieuwe opleiding. Gaat men verder leren of een baan zoeken. Vele jongeren staan voor een nieuwe uitdaging. Wij wensen deze jongeren veel succes, sterkte en wijsheid in de te nemen beslissingen en wensen hen dat ze geleid worden door hun God.

Wij wensen u Gezegende Pinksterdagen toe.

De Redactie.

UIT DE PASTORIE

Op palmzondag heb ik mij helaas ziek moeten melden. De maanden daarvoor merkte ik al dat ik steeds meer spanning aan het opbouwen was en ineens kon ik niet meer verder. Ik vond dat heel moeilijk, zo vlak voor de

Goede Week en het grote feest van Pasen. Overspannenheid, zo luidde de diagnose van mijn huisarts. De beste remedie was wandelen, fietsen, een paar weken niets doen. Ik heb daar zoveel mogelijk gehoor aan ge-

geven. Van mijn lieve burens kreeg ik de hond Luna, een Labradoodle, te leen om uit te laten. Het was ook opvallend hoeveel gemeenteleden me erop wezen vooral lichamelijke inspanning te zoeken: wandelen, fiet-

Volgende uitgave: 10 juli 2022

Kopij opsturen voor 28 juni 2022
aan: Corrie Zoutendijk
E-Mail
zoutendijk02@kpnmail.nl

sen, roeien et cetera. Verschillende gemeenteleden stonden me ook met raad en daad ter zijde. Ze nodigden me uit om samen te gaan wandelen of fietsen en daar ben ik ook op ingegaan.

Voor al die bliken van medeleven, telefoontjes en kaartjes ben ik u enorm dankbaar.

Tijdens mijn ziekteverlof ben ik een paar dagen weggeweest. Ik had al maanden eerder een stedentrip naar Lissabon gepland met mijn dochter Julia. Dat heeft me

ook goed gedaan.

Inmiddels gaat het een stuk beter. Vanaf donderdag 19 mei ben ik weer wat werkzaamheden aan het oppakken. Ik hoop in juni en juli weer in enkele kerkdiensten voor te kunnen gaan.

Het was geen makkelijk periode, maar ik heb ook mogen ervaren dat het goed is om tot de gemeente te mogen behoren. Ik ben in verschillende diensten geweest, 'gewoon' als gemeentelid. Wat bijzonder dat het er is! Dat er gast-

voorgangers zijn die in wilden vallen tijdens mijn ziekte, dat er zoveel kinderen naar de dienst komen, dat er ook voor mij gebeden wordt, dat de kerkenraad goed functioneert.

Ik hoop in de komende weken verder te herstellen, ik dank u voor de vele bliken van medeleven en wens u een gezegend Pinksterfeest toe.

Uw voorganger, ds H.J. Prosman.

MEDITATIE—PINKSTEREN

1 De heilige geest is niet de wind die de blaadjes van de bomen doet ritselfen, of de stormwind die bomen ontwortelt. De wind is de wind en niets anders, hoe hard het ook stormt. De heilige geest is ook niet de levensadem van ons lichaam, de lucht in onze longen, waarmee we spreken en zingen, hijgen en piepen. Ook de hartstocht van de één voor de ander is geen heilige geest, evenmin als de branding van de zee en de vuurgloed van de zon. Maar hartstocht voor gerechtigheid en vrede, gloed van ontferming – dat je het hijgen en piepen en gesmoorde schreeuwen van de ouderloze en in zichzelf begraven kinderen nog hoort: dat is heilige geest. En dat wij niet ophouden naar woorden te zoeken van bemoediging, en van protest ook, dat je je niet met stomheid laat slaan, en er niet het zwijgen toe doet; dat je elkaar blijft toezingen en zegenen en niet toegeeft aan de alom heersende schamperheid, de harde taal die mensen onderuit haalt, de spraakverwarring: dat is heilige geest. De heilige geest is iets in mensen; iets? Een kracht, een inzicht, een intuïtie die ons ontvankelijk maakt; een tegenkracht, tegen alles wat hard en rigide en koud en versteend is.

Iets in mensen? God in mensen. Dat in mensen, waarin zij beeld en gelijkennis zijn van Hem. Van Hem die Schepper en Bevrijder heet. Heilige geest: scheppingskracht en bevrijdingskracht in mensen.

2. De Jezus-beweging – die in een van haar eigen oudste geschriften 'de weg' genoemd werd – begint met de stem van een roepende in de woestijn, Johannes, de dooper, die roept om bekering en nieuw begin – 'die roept dat het niet lang meer duurt, de maat der duisternis is vol, de dag komt aan.

Profeet in kemelhaar, wat moet ik doen? Wie twee paar kleren heeft, geeft één paar weg.'

Jezus laat zich door hem dopen en neemt zijn oproep tot bekering over – 'de tijd is vol' -; en hij ontvouwt het visioen dat in de woorden van Johannes besloten ligt: wie zijn leven deelt, als brood, zal het ontvangen als genadebrood. Zo en niet anders begint de nieuwe wereld die hij koninkrijk van God noemt. 'Koninkrijk van God': het volstreckte alternatief van het keizerrijk van Rome dat, in die dagen, de wereld in zijn gouden greep hield. Om dit in die dagen staatsgevaarlijke visioen is hij gekruisigd – en zijn velen na hem vervolgd en gedood: om deze eenvoudige, nooit opgeefbare grondwet van 'gedeeld leven': gedeelde smart, gedeelde vreugde, de aarde een ronde tafel zonder eerste plaatsen, waaraan allen verzadigd worden. Als je daar niet in gelooft, waar dan wel in? Als je daar niet op hoopt, voor iedereen, wat hoop je dan?

3. In het pinksterverhaal met die geweldige adem van in den beginne en vurige tongen wordt uitgebeeld dat mensen van overal op aarde, uit alle talen, werden aangeraakt, 'aangegrepen' door dit visioen van 'gedeeld leven', door de heilige geest van deze Thora, dit visioen van Mozes en Jezus. Zij stromen toe, zij laten zich dopen, ten teken van hun 'bekering'. Zij scholen bijeen, hebben van nu af alles in gemeenschap, alles voor allen, 'en er ging een grote kracht van hen uit, want niemand van hen was in nood of leed gebrek' (Handelingen 4:33-34).

Zo werd dood tot leven, tot gemeenschap in de heilige Geest. Zo werd einde, kruisdood, tot begin: uitstralende kracht van liefde. En toen de vijftig dagen waren vervuld,

waren allen tezamen onder één dak. En het geschiedde plotseling uit de hemel: geraas, als van een geweldige adem die komt, en vol daarvan werd heel het huis waar zij zaten. En door hen werden gezien: tongen als van vuur dat zich in vlammen deelt, en het zette zich neer op ieder van hen. En vervuld werden allen van heilige geest en zij begonnen te spreken met andere tongen wat de geest hun te spreken gaf. (Handelingen 2 vers 4)

Woord voor woord, regel na regel, verwijst dit verhaalfragment uit de zogenaamde Handelingen der Apostelen naar het bevrijdingsverhaal van Israël: over uittocht, doortocht door de zee, intocht in het land. Voor de ogen van onze verbeelding wordt opgeroepen: een kleine groep mensen, een kleine 'gemeente'; de leerlingen van zijn keuze, één is er afgefallen, één werd er nieuw bijgehaald, twaalf mannen – betekenen zij de twaalf stammen van het nieuwe, uit de dood opgewekte Israël? Om hen heen zijn 'de vrouwen, Maria de moeder van Jezus en zijn broeders', ongeveer honderdtwintig mensen, onder één dak en in gebed bijeen; in Jeruzalem, in het hart van een verwoeste wereld. Het is de vijftigste dag na het Pascha. Van oudsher, vanaf de intocht in het land onder Jozua, is die vijftigste dag een groot feest: het feest van de eerste oogst in het land. De eerste oogst is de voltooiing van de uittocht uit Egypte, de eerste vrucht van de bevrijding: doorbraak en uitbloei van levenskracht wordt dan gevierd.

En op die vijftigste dag geschiedde het, plotseling, vanuit de hemel. Dat betekent: tegen alle berekeningen in, tegen onze cynische, karige verwachtingen in.

Wat geschiedde? 'Geluid als van een geweldige adem'. Geluid als van een

blazende mond. Of ook: geraas als van de zee. In de psalmen worden de 'volkeren' die Israël omringen en bedreigen vergeleken met de razende golven van de zee. Tegen het aanstormend geweld van de Romeinse legioenen, de militaire spits van de machtigste der 'volkeren', tegen die overmacht zet de God van Israël zijn geweldige adem in, en die zal het doods-geweld keren. En van die adem wordt 'heel het huis' vervuld.

4. Welk huis? Het 'huis van Israël', geroepen om een woonplaats voor alle volkeren te zijn, huis met vele woningen: tegenbeeld van het 'diensthuis van Egypte' waaruit ze zijn weggevoerd. Die roeping van Israël om een huis voor alle levenden te zijn, gaat hier in vervulling: nu is de uittocht voltooid – 'Zend uw geest en het aanschijn der aarde zal worden vernieuwd'.

Dan worden 'tongen' gezien, vuur dat op hen neerkomt, en zij beginnen te spreken. De geest van de God van Israël en van de Messias doet mensen spreken met nieuwe tongen. In de beeldspraak van de Schrift is 'de oude tong' de tong van machthebbers, rovers en moordenaars; een tong als een mes, een tong van onrecht, van vuur dat levensgevaarlijk oplaait en mensen verslindt. Hier wordt gesproken met nieuwe tongen, en wel door allen.

Zoals geschreven staat: 'Allen zijn zij profeten', en: 'Ik zal mijn geest uitstorten over alle vlees'.

Wat profeteren zij? Aan het eind van deze tekst blijken zij te spreken over 'de grote daden van God'. Met die uitdrukking wordt door heel de Schrift heen geduid: de bevrijding uit het diensthuis, de doortocht door de zee, de intocht in het nieuwe land. Tegen de verwoesting in, tegen de machthebbers in, getuigen zij dat uittocht en bevrijding door zullen gaan.

5. Zoals voor heel de Schrift geldt ook voor dit Pinkster-verhaal: dat wij het te kort doen als wij het niet verstaan als een verhaal over onszelf. Hoe gaat het over ons? Het ondervraagt ons: of het visioen van de bevrijding der onderdrukten en van een vernieuwde aarde onze 'laatste waarheid' is, dat wat ons doet leven. En het onderricht ons ook: door te laten zien dat het gewone, ontmoedigde mensen waren, in een gruwelijke tijd, op wie de geest neerkwam.

Er gaat van deze tekst vertroostende kracht uit. Hij roept, in ons geheugen en voor onze verbeelding, het moment terug waarop het visioen ons voor het eerst aanraakte en vervulde (dat 'Sinaï-moment'), en ons bestaan plotseling niet dof en flauw en uitzichtloos meer was, maar licht en open werd. Zo zijn er ogenblikken in een mensenleven,

dat de onrust en de pijn van niet-weten en maar half bevroeden wie je bent en waarom, is opgeheven, en dat je plotseling niet meer eenzaam bent maar opgenomen in een samenhang, een 'bestemmingsplan' dat alles omvat. Wat je niet voor mogelijk hield, blijkt plotseling toch mogelijk – vanuit de hemel.

Zoals door heel de bijbel heen geschreven staat: niets is onmogelijk bij God.

LIED 663

*Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.*

*Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.*

LEERHUIS KERK EN ISRAËL

Maandag 2 mei j.l. sprak prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte (verbonden aan VU- A'dam) in de kerkzaal van de Goede Herderkerk in Alphen aan den Rijn over de scheiding van jodendom en christendom.

Dit op uitnodiging van de werkgroep n.a.v. een artikel in Trouw van 1 mei 2021 van de hand van Peerbolte getiteld 'Joden en Christenen, een broedertwist'.

Hij begint deze avond zijn betoog met het kijken naar de toestand in het Romeinse Rijk in de 4e eeuw. Het christendom is verboden en er zijn vervolgingen, ook werd het Rijk geteisterd door rampen. Maar keizer Constantijn (leefde van ± 280 – 337 na Chr.) is de christenen gunstig gezind en stimuleert zelfs kerkbouw (50). In 325 roept hij het concilie van Nicea bijeen. Op zijn sterfbed laat hij zich nog doppen.

In 381 na Chr. wordt het christendom staatsgodsdienst en wordt geadviseerd niet meer naar de synagoge te gaan.

Dit komt vooral door Johannes Chrysostomus (ca. 345 – 407). Hij was aartsbisschop van Constantinopel en een briljant prediker. Er komt nu een scheiding. Vgl. een Siamese tweeling, die gescheiden wordt. Het is ook de tijd van Augustinus (354 – 430 na Chr.), Hieronymus (ca. 347 – 420 na Chr.) (Hij verzorgde een Bijbelvertaling in het latijn), bekende kerkvaders. De term jodendom is verwarrend, we kunnen beter spreken van 'het leven op de wijze van de Judeeërs'.

In de 2e eeuw is de naam Christen algemeen bekend. In deze tijd leefde Justinus (± 100- 165 na Chr.), die ook van zich liet spreken o.a. in Rome. Hij was als heiden, (niet-jood) overgegaan naar het christendom en ageerde tegen de joden.



Afb. Augustinus en Monica door Ary Scheffer (1846).

Ook Melito van Sardis (bisschop) keert zich in zijn bewaard gebleven Paaspreek (uit de 2e eeuw) tegen de

Judeeërs.

Zo ook Tertullianus (± 160 – 230 na Chr.), 'Tegen de Joden', 'Tegen Marcion'. Deze werken schreef hij in het latijn.

Terug naar de 1e eeuw naar Paulus, naar de oudste christelijke teksten b.v. 1 Thessalonicenzen 2: 14 – 16 en naar Matthéüs 27: 22 – 25 en Johannes 8: 44 en 9: 22.

In de brief aan de Galaten (3: 28) spreekt Paulus duidelijk: "Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen van de belofte." Zie 1 Korintiërs 12: 2 en 1 Kor. 10. (Hieruit vloeit de vervangingstheologie voort)

Ook de joodse godsdienst wordt herijkt na de verwoesting van de tempel (70 na Chr.). We spreken van het Rabbijnse jodendom.

We denken aan de Talmoed met Misjna (de mondelinge leer). Deze werd ca. 135 – 200 na Chr. toch op schrift vastgelegd, wellicht omdat men bang was, dat zij anders verloren zou gaan i.v.m. de diaspora/ verstrooiing. Luther was een middeleeuwse monnik, die door het bovenstaande werd



beïnvloed en zich ook in één geschrift negatief uitliet over de Judeeërs.

Na de pauze wordt ingegaan op het leven en werk van Flavius Josephus (37 – ± 100 na Chr.).

Hij was een legeraanvoerder in Galilea tijdens de Joodse Opstand (66-70 na Chr.). Hij wordt gevangen genomen. Maar wordt beschermd door bevelhebber Vespasianus als hij hem voorspelt, dat deze keizer zal worden. Wat later ook gebeurt en Josephus vrijman wordt, ja zelfs de belangrijkste historicus in het Romeinse Rijk. Hoewel hij niet onpartijdig is, zijn zijn werken van groot belang voor het inzicht in de gebeurtenissen in de 1e eeuw in het Joodse land en in het Ro-

meinse Rijk.

Dan komt een vraag: Wie was verantwoordelijk voor de dood van Jezus? Pilatus en/of het Sanhedrin met hogepriester Kajafas.

Ook wordt nog gekeken naar de vertaling van de NBV21 met betrekking tot het spreken over jodendom in Galaten.

Al met al veel onderwerpen voor een boek, dat misschien over 2 jaar uitkomt.

Afb. Triomfboog van Titus, Rome. Voorwerpen uit de Tempel worden als krijgsbuit meegevoerd.

WAT HEEFT HET VOOR ZIN?

"Alles heeft zijn tijd", zo begint het bekende derde hoofdstuk uit het boek Prediker. Dat lijkt een aansporing om er op tijd bij te zijn. Een boer moet op tijd zaaien, anders mislukt de oogst. En bij een ramp moet de hulpverlening op tijd ter plaatse zijn om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken.. Je zou ook kunnen zeggen: Alles moet zijn tijd hebben. Je kunt de dingen niet forceren. Ook verdriet moet zijn tijd hebben. Het kost tijd voordat de draagwijdte van een verlies in zijn volle omvang tot ons is doorgedrongen. En het vergt nog meer tijd om het verlies te verwerken.

"Alles heeft zijn tijd" betekent ook, dat je de dingen niet door elkaar moet halen. Bij een ramp moeten we ons niet direct bezig houden met de vraag wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Die komt later aan de orde. Eerst

moet er hulp geboden worden en moet er aandacht zijn voor het leed van de getroffenen.

Verbijsterend

Als we na die eerste reactie verder lezen, worden we verrast en zelfs verbijsterd door een opsomming van allerlei tegenstellingen, zoals:

Een tijd om te baren en een tijd om te sterven

Een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen

Een tijd om te lachen en een tijd om te rouwklagen

Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken

Een tijd van oorlog en een tijd van vrede

Zo is het leven, vol onverzoenlijke tegenstellingen. Het ene is er nooit zonder het andere. De zonnige zijde niet zonder de wolken en de schaduw. Onze geboorte is onlosmakelijk ver-

bonden met onze dood. De vrede wint het niet echt van de oorlog. Vreugde is nooit zonder tranen; op de achtergrond is er altijd een zweem van angst en verdriet. Soms liggen die beide uitersten, lachen en rouwklagen, zelfs verbijsterend dicht bij elkaar, zoals bij de ramp in Volendam. En bovendien: We hebben die wisselende tijden niet in de hand. Ze komen over ons, zowel de tijd van de vreugde als de tijd van het rouwklagen, de tijd van de geboorte en de tijd van de dood.

En God?

Wat moeten we aan met die tijden, die we niet in de hand hebben? Moeten we het leven maar nemen zoals het valt en aanvaarden als een lot waaraan toch niets te veranderen valt? Wat voor zin heeft het om te proberen wat van het leven te maken, als alles je uit handen geslagen wordt en alles

je ontvalt?

Die vraag komt onwillekeurig bij ons op. En juist op die vraag haakt Prediker in. Hij zegt: God heeft aan de mensen de moeizame taak gegeven om met die vraag "Wat voor zin heeft het?" bezig te blijven. Telkens komen mensen voor die vraag te staan, zoals bij voorbeeld de artsen in het brandwondencentrum. Heeft het zin om die zwaar getroffen jonge mensen er doorheen te slepen? Er is geen bevredigend antwoord te geven, omdat we de gevolgen niet kunnen overzien. En toch blijft die vraag ons bezig houden. Hoe komt dat?

Dat komt, zegt Prediker, omdat God de eeuw in ons hart gelegd heeft. Het besef, dat het leven niet zinloos is. Dat er - voor ons nog verborgen, omdat we er nog midden in staan - toch een zin en een samenhang moet zijn in de chaotische gebeurtenissen. Of, beter

gezegd, dat God daaraan een zin en samenhang geeft. Door dat besef staan we ons niet blind op de verbijsterende gebeurtenissen. Kijken we toch verder dan onze neus lang is. Geloven we, dat die donkere tijd niet eeuwig zal duren. Hopen we, dat er nog iets anders voor ons is weggelegd. Zien we, ondanks alles toch daarnaar uit. Dat gaat niet vanzelf. Daar is tijd voor nodig. En geloof. En vooral geduld om te wachten op Gods tijd. Want, zo zegt Prediker, God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Hij zorgt ervoor, dat het mooie in het leven dat helaas voorbij ging, nooit helemaal voorbij is. Want er is gelukkig heel veel herhaling in het leven. Na elke donkere nacht wordt het weer morgen en na elke koude winter weer lente. In de stralende lach van een kind beleef je weer iets van het optimisme van je eigen jeugd en gaan je ogen toch weer

open voor nieuwe kansen

Maar als iemand dat niet ziet. Als hij dat niet kan zien, omdat het verdriet en de zorgen hem boven het hoofd gegroeid zijn. Wat moet je doen als hij tegen je zegt: "Het heeft toch allemaal geen zin meer!" Dan is de tijd aangebroken om te zwijgen. Om er alleen maar te zijn en zo iets mee te dragen van het uitzichtloze en zinloze dat die ander overkomen is. En dan kan het gebeuren, dat we zelf ontdekken waar Prediker ons op wijst:

Ik heb ingezien, dat het niet in zijn eigen macht staat, maar als iemand zich verheugt in zijn leven, eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave van God.

Dat wonder gebeurt gelukkig, dat het mensen aan wie alles ontvallen is, toch weer gelukt om te genieten van de gewone dingen van elke dag.
C. de Jong

ONTWIKKELINGEN REGHTHUYSPLEIN NIEUWKOOP.

Naar aanleiding van vragen van gemeentelieden over het Reghthuysplein en onze parkeerplaatsen, bij deze een uitleg wat er gaande is en wat er allemaal speelt bij een nieuwe opzet van het Reghthuysplein.

In 2013 was de huidige indeling vastgesteld met de gemeente Nieuwkoop en kwam er een inloophaven op het oude kerkelijk terrein van o.a. de oude Rank met bijbehorende parkeerplaatsen. Het kerkelijk terrein werd, in overleg met de gemeente Nieuwkoop een stukje verschoven naar de huidige situatie. Dit is gebeurt in het 4e kwartaal van 2013.

Sinds september 2021 zijn er diverse besprekingen en vergaderingen over het opnieuw indelen van het huidige Reghthuysplein door de gemeente Nieuwkoop.

Het oorspronkelijke plan, uit 2013, was voorzien van veel meer groen, bomen en heggen, zodat de geparkeerde auto's minder in het zicht stonden. De ondernemers van de winkels en de horeca hadden ook hun inbreng in de plannen. Zij keken meer naar het gebruik van het plein voor allerlei doeleinden en de economische mogelijkheden.

Waarom dan nu weer een aanpassing van het Reghthuysplein.

In januari 2020 is de gemeente Nieuwkoop gestart met het opstellen van een integrale visie op het gebied rond het Reghthuysplein (kern

Nieuwkoop) in de vorm van een centrumplan met daarin onder meer een ruimtelijke visie.

Het doel van het centrumplan is om een aantrekkelijk winkel- en toeristisch gebied te creëren.

De 'Ruimtelijke visie centrum en Centrumplan Nieuwkoop' waar gezamenlijk aan is gewerkt, werd in de gemeenteraad behandeld. Op 21 januari 2021 gebeurt dit in de Meningsvormende Raad en op 4 februari 2021 in de Besluitvormende Raad.

De 'Ruimtelijke visie en centrumplan Nieuwkoop' is op dinsdag 22 september jl voorlopig vastgesteld in het college van B&W. Wat betekent dit?

De kern Nieuwkoop ligt in het Groene Hart en grenst met haar karakteristieke historische dorpscentrum direct aan de Nieuwkoopse Plassen. In potentie is het dorpshart hierdoor aantrekkelijk voor zowel inwoners als toeristisch-recreatieve bezoekers. In de praktijk heeft het centrum echter te maken met leegstand, een matige samenhang en een 'stenige' openbare ruimte.

De gemeente Nieuwkoop kiest er dan ook voor om de uitstraling en inrichting van het Reghthuysplein op te waarderen, zodat dit het toeristische hart van de Nieuwkoopse bedrijvigheid kan worden. Van ruimtelijke visie naar concrete projecten. Door alle geparkeerde auto's lijkt het plein op een grote parkeerplaats, maar niet als

een gezellige dorpskern met diverse terrasjes. Maar bedenk ook dat het eigendomsrecht een rol speelt en er moet van alles besproken worden.

Inspraak en participatie.

Er werden diverse werkgroepen samengesteld o.a. een parkeerwerkgroep en een Reghthuysplein-werkgroep. Een werkgroep, bestaande uit een aantal vertegenwoordigers van ondernemers, eigenaren en organisaties, levert input voor het plan en de uitwerking wordt met elkaar afgestemd. In beide werkgroepen was de Hervormde kerk vertegenwoordigd. Er volgde vele vergadering van de gemeente Nieuwkoop met alle participanten.

Uit de vergaderingen bleek, dat er weinig kennis was over het Reghthuysplein en dat er veel persoonlijke ideeën en belangrijke rol speelde. Ook was bij de vergadering niet bekend, dat 1/3 van het Reghthuysplein kerkelijk eigendom is, zoals vastgelegd in 2013.

In de overleggen is er elke twee weken gewerkt en uitvoerig gesproken over het gebruik van het plein Van dagelijks gebruik tot wekelijkse activiteiten tot en met de rol van het plein als evenemententerrein. Er werden zelfstandig foto's, tekeningen en aanvullende informatie aangeleverd en er is directe dialoog geweest tussen belangengroepen met verschillende belangen.

Wat wil de gemeente bereiken met een nieuwe indeling.

- 1. Halvering parkeercapaciteit
- 2. Meer verblijfsplekken en bezoekdoelen
- 3. Kunst-speel objecten als blikvanger
- 4. Vergroening en meer beschutting

De volgende adviezen zijn uit de werkgroep naar voren gekomen:

1. Halvering parkeercapaciteit

In de huidige invulling van het plein zijn er in totaal 58 parkeerplaatsen. Een halvering hiervan is een eindtotaal van 29 parkeerplaatsen. Vanwege historische ruilverkaveling tussen de gemeente en de Hervormde kerk voor het ontwikkelen van de aanlegsteiger is de Hervormde kerk eigenaar van ongeveer één derde van het plein.

Bij de onderhandelingen over de indeling van het plein bleek de gemeente Nieuwkoop niet de originele kadastrertekening in haar bezit te hebben, die geaccordeerd waren door de kerkelijke en de burgerlijke gemeenten ten tijde van de laatste aanpassingen van het Reghthuysplein op 23-5-2012.

Inmiddels is er door de gemeente Nieuwkoop de juiste kadastrertekening van het Reghthuysplein aangevraagd. Daardoor waren er misver-

standen binnen de gemeente.

Belangrijk uitgangspunt dat hierbij is geformuleerd, dat het eigendom op het Reghthuysplein van de NH kerk onveranderd blijft en dat alle bestaande parkeerplaatsen van de kerk behouden blijven.

Er werken twee getekende plattegronden gemaakt. De bestaande situatie en een voorlopig voorontwerp. Hierop heeft de werkgroep diverse adviezen gelanceerd.

Wat is er verder afgesproken en moet verder worden uitgewerkt.

1. Wat is er van vitaal belang voor de kerk op hun 1/3e van het plein en hoe kan het parkeerprobleem in het algemeen benaderd worden. Er moet veel verkeer door het plein kunnen, denk aan Kerk, De Rank, Begraafplaats. Vermindering van het aantal gemeentelijke parkeerplaatsen op het plein op de gemeentegrond. (nog te bepalen welke)
2. Ruimte geven aan terrassen op de vrijgekomen ruimte. In de tekening en de pilot is het vergroten van de bestaande terrassen gepland buiten het kerkterrein.
3. Inzetten van de verbetering toegankelijkheid Reghthuystoren.
4. Een aanzet geven aan veranderingen rondom muziektent en toren.
5. Meer groen en beplanting.

Op gemeentegrond verdwijnen de eerste 10 parkeerplaatsen (gerekend vanaf de Dorpsstraat)

- de 22 parkeerplaatsen van de kerk op het kerkelijk terrein blijven.
- Parkeerplaatsen gemeente worden gehalveerd.
- Groenvoorziening.

Overige maatregelen om de parkeerplaatsen functioneel en beschikbaar te houden zijn het aanscherpen van handhaving van parkeerschijf en het communiceren naar de lokale ondernemers dat er niet meer langdurig geparkeerd moet worden door lokale ondernemers en hun personeel.

Parkeerplekken in het centrum komen niet eerder te vervallen dan dat er een besluit is genomen tot het creëren van nieuwe, vervangende parkeerplekken.

Éénrichtingsverkeer in een lus op het plein, rijrichting tegen de klok in.

En belangrijk: **Zondagochtend tot 12 uur blijft vrij parkeren.**

Het heeft heel wat voeten in aarde gehad, maar het kerkelijk terrein met onze faciliteiten blijft zoals het nu is, zowel voor de kerk als voor ons zalen-centrum.

P.J. de Graaff

HEMELVAART—DAUWTRAPPEN

Twee gesprekken over hemelse zaken in de openlucht.

1. De vogel is van oudsher de verbinding tussen hemel en aarde. We zullen op onze tocht speciaal op ze letten.
2. Na de tocht is er om 09.30 uur een gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk.

Leiding: Jan Roos en Ine van der Veen.

Plaats: Natuurgebied Ruygeborg, Noordenseweg 23, Nieuwkoop

Datum: Donderdag 26 mei 2022

Tijd: 7.30 uur

Verzamelen onder de hooiberg bij de Zevensprong.

De geschiedenis van dauwtrappen, ook wel hemelvaren genoemd, voert ons terug naar de eerste eeuw na Christus. Tijdens de meifeesten die in deze Germaanse tijd plaatsvonden vierden mensen de opkomst van het nieuwe leven in de natuur. Deze feesten waren groots; er werden bomen of boomstammen neergezet, en daar omheen werd het feest van de overwinning van de zomer op de winter gevierd. Centraal stond de 'zich opnieuw manifesterende groeikracht van de natuur'.

Het volksgeloof van die tijd bevatte het idee dat dauw een genezende en magische kracht had, vooral op bepaalde dagen.

Later, in de 19e eeuw, ontstond hieruit de gewoonte om zingend en met blote voeten op het gras te dansen. Mensen stonden al om drie uur 's nachts op omdat ze op tijd terug moesten zijn voor de kerkmis, die om negen uur begon. Hier komt vermoedelijk de term dauwtrappen vandaan. Het dauwtrappen werd vanaf toen in verband gebracht met processies op de ochtend van Hemelvaartsdag.

